



Ter herinnering aan

Alphonsius Augustinus Arends

-Alphons-

Hij werd geboren

op 27 februari 1935 te Losser en overleed
op 24 oktober 2002 te Enschede.

Op 22 september van dit jaar
was hij 40 jaar getrouwd met mama.

Zijn karakter werd bepaald door oprechtheid en eenvoud. Hij gaf richting aan ons leven op zijn eigen wijze, met veel liefde en zorg. Altijd was hij bereid onvoorwaardelijk zijn handen uit de mouwen te steken. Hij nam het leven zoals het kwam, hoe moeilijk dat vooral de laatste jaren soms ook was.

Wij missen een fijne man, papa en opa.

Papa, wij zullen goed voor mama zorgen,
je kunt van ons op aan.

Gerda
Renate en Timber
Dijne en Meike
Roy en Alexandra

Langs deze weg willen wij u graag bedanken
voor uw bliken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man, papa en
opa.