





*Wij hebben het leven maar te leen  
ooit wordt het ons teruggenomen.  
Maar in gedachten zal zij altijd  
bij ons blijven.....*

In liefde en dankbaarheid willen wij gedenken

## Betsie Smellink - Arends

weduwe van  
Bernard Smellink

\* Losser, 2 november 1927  
† Enschede, 5 mei 2003

Haar uitvaart was zaterdag 10 mei in de Jacobus  
de Meerdere Kerk te Lonneker, waarna de  
crematieplechtigheid volgde in Usselo.

Betsie was na het overlijden van haar man 13 jaar  
alleen. Haar man werkte vroeger bij het 'Lonneker  
Steumke'. Zij hadden geen kinderen. Betsie heeft  
veel van haar tijd besteed aan kaartspelen met  
haar broers en zusters. Voorts had Betsie veel  
plezier in het kijken van televisieprogramma's.  
Verder puzzelde zij graag en hield ze van Duitse  
liederen, die zij van harte meezong. Enkele jaren  
bracht Betsie door op de dagopvang van het  
'Ariënhuis' te Enschede, alwaar zij haar  
hobby's uitoefende samen met de bewoners. De  
laatste tijd ging dat helaas niet meer. Betsie was  
door haar gezondheid aan huis gebonden. Betsie  
had als wens zo lang mogelijk in haar eigen huis te  
blijven wonen, totdat haar gezondheid dit niet  
meer toe liet. Dankzij de goede zorg van haar  
familie en de Thuiszorg heeft Betsie nog jaren  
van haar eigen huis kunnen genieten. Na enkele  
weken in het ziekenhuis, is zij toch vrij onver-  
wacht overleden.

*Wij zijn iedereen dankbaar die  
naar Betsie heeft omgekeken.*

Voor uw blijken van belangstelling tijdens haar  
ziekte en na het overlijden van onze zus, schoon-  
zus en tante zeggen wij u van harte dank.

De familie