



Ittenbach pinxit

Mi Jesu, misericordia.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER EUPHEMIA ARENDS,

in leven huishoudster van pastoor D. A. W. H. Sloet te Abcoude, geboren onder de parochie Oldenzaal den 5den Maart 1853, na een langdurig en geduldig lijden en tijdig voorzien van de H. Sacramenten, overleden in het Mariapaviljoen te Amsterdam den 23sten Mei 1917, en begraven den 26sten d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Abcoude.

Gedurende geheel haar leven heeft zij veel gebeden en in haar latere jaren ontving zij dagelijks de H. Communie, ook in haar ziekte, en nog den laatsten morgen kort vóór haren dood, waarom zij innig gebeden had.

O Jesus, kom toch! was dikwijls haar verzuchting in hare ziekte.

GEBED.

O God, Wien het eigen is te sparen en te ontfermen, wij bidden U voor Uwe dienaress EUPHEMIA, opdat zij, die in U geloofd en op U gehoopt heeft, ook de eeuwige vreugde des hemels moge genieten. Door Jesus Christus, onzen Heer. Amen.

Heer, geef haar de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte haar.

Dat zij ruste in vrede. Amen.