



Neemt uw kruis op
en volgt mij.

(St. Luc. IX, 23.)



Gedenk in het H. Misoffer en uw gebeden,

Gerardus Arends

echtgenoot van

Aleida Veldscholten.

Hij werd geboren te Weerselo 12 Aug. 1860, gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden overleed hij aldaar 17 April 1942 en werd den 21sten d.a.v. begraven op het R. K. Kerkhof te Oldenzaal

Vele jaren heeft God hem geschonken en hij heeft ze niet ongebruikt voorbij laten gaan. Immers hij was godsdienstig. eenvoudig en nauwgezet in het vervullen van zijn levensplichten.

Nu heeft God hem tot zich genomen en zijn lijden in vreugde veranderd.

Met de H. Schrift bidden wij : „Heer, gedenk zijn zonden niet, als zij ten oordeel komt” en „De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen in eeuwigheid.

Dierbare echtgenote en kinderen : weest niet bedroefd als zij die geen geloof hebben. Ik ga naar God. Eenmaal zien wij elkander weer, daar waar geen dood is, noch rouw, noch droefheid, in het huis van Onzen Vader.

In den Hemel bid ik voor u allen : wilt ook gij dikwijls voor mij bidden en leeft in liefde en vrede met elkaar.

Zoete Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Het eeuwige licht verlichte hem.