



Met grote dankbaarheid denken we terug aan

GEZINA MARIA ARENDS

echtgenote van

Antonius Hendrikus Velthuis

Zij werd op 24 juni 1912 in Oldenzaal geboren en is na nog voorzien te zijn van het Sacrament van de Zieken op 31 mei 1979 in het ziekenhuis van dezelfde stad overleden. We hebben haar begraven op het kerkhof te Oldenzaal.

Op de dag, waarop de Kerk het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth herdacht, heeft Maria, die ook de patrones van haar parochie is, haar ongetwijfeld begeleid naar Jezus, haar Zoon.

Want voor Maria had zij een grote verering. Ruim 25 keer is zij naar Kevelaer geweest, waar zij Maria bedankte voor het mooie, dat zij in haar leven mocht ontvangen en waar zij om Maria's hulp vroeg, voor allen, die haar dierbaar waren.

Zo vond zij het ook fijn, dat zij Maria als tweede voornaam had.

Doordat zij een diep gelovige vrouw was en tegelijk een sterk doorzettingsvermogen had, kon zij de moeilijkheden in het leven goed verwerken, vooral toen de laatste jaren een langdurige hart-ziekte haar steeds weer opnieuw naar het ziekenhuis bracht. Zij was een vrouw, die niet leefde voor zich zelf, maar zich volledig inzette voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen, van wie zij bijzonder veel hield.

Opgeruimd en blij als zij was, vond zij het heerlijk om uit te gaan en de vreugde te delen met anderen zonder aanzien des persoons, want zij kende geen verschil in rang en stand.

Ook haar huis stond voor ieder open. Zo was zij een hartelijke vrouw, een vrouw om van te houden.

Moge haar aardse vreugde nu voor altijd overgaan naar de hemelse vreugde met de verrezen Heer.

Voor uw bliken van medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank.

A. H. VELTHUIS

Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, juni 1979.