



Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw Majesteit.

Ter dankbare nagedachtenis aan

JOHANNES HENDRIKUS ARENDS

Hij werd geboren op 4 februari 1901 te Reutum. In de nacht van 26 op 27 maart 1984 is hij heel onverwacht overleden.

Na de Gezongen Uitvaartdienst hebben wij hem begraven op het parochiekerkhof te Fleringen op 31 maart, gelovend dat hij voortleeft bij de Heer.

Met deze man is een heel bekend iemand voor velen uit ons midden heengegaan. Jammer, dat het zo plotseling en op tragische wijze is geschied.

Maar tijdens zijn lange leven was hij een man, waar wij allemaal graag mee omgingen. Hij leefde wel op zijn eigen wijze: heel alleen en nog zo druk op zijn bedrijfje tot de laatste levensdag toe.

Daar vond hij zijn plezier in dat iedereen hem graag gunde.

Maar Jan was geen eenzaam man. Hij had vele vrienden, waar hij altijd welkom was. Maar hij was ook overal aanwezig en deed aan alles mee.

Zo ook in zijn laatste levensuren samen met anderen druk voor de bruiloft voor een jong bruidspaar.

Nu is hij niet meer: een eenvoudig, maar goed mens is heel onverwacht uit ons midden heengegaan. Maar wij zullen hem blijven gedenken voor God: dat de Heer zijn trouwe dienaar nu mag opnemen in die begeerlijkheid en vreugde, die Hij voor ons bereid heeft.

Moge hij rusten in Vrede.

Voor de vele blijken van medeleven na het plotseling overlijden van mijn broer, onze zwager en oom zeggen wij U hartelijk dank.

De familie.