



Ter herinnering aan

Jos Arends

Hij werd geboren op 27 december 1949 te Losser en overleed op 20 juli 1998 in het ziekenhuis te Enschede.

Na de rouwplechtigheid in de Kapel van de LosserHof, hebben wij hem op 23 juli te ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

Al in zijn vroege jeugd werd duidelijk dat het leven van Jos zou worden gekenmerkt door een handicap, zowel geestelijk als lichamelijk.

Doordat de zorg voor Jos steeds groter werd kon uiteindelijk met veel pijn en moeite worden geaccepteerd dat hij niet meer thuis kon blijven.

Op veertienjarige leeftijd werd hij, totaal onverwacht, opgenomen in de Lathmer te Wilp. Hier werd hij, ondanks de grote afstand en lange reistijden, wekelijks en soms zelfs vaker door zijn ouders en familieleden of kennissen bezocht. Er werd dan meestal een flinke wandeling gemaakt waar hij zienderogen van kon genieten.

Gelukkig kwam er in augustus 1972 een plaats op de LosserHof vrij, waardoor een bezoek aan hem een stuk gemakkelijker werd.

Jos mocht hier bijna 26 jaar wonen, omringd door de vele goede zorgen van het verplegend personeel en zijn familie.

De laatste jaren ging hij echter steeds verder achteruit en was hij vaak ernstig ziek. De laatste maanden zelfs zo erg dat het de vraag was waarmee je hem nog 'n plezier zou kunnen doen.

Wij hopen dat hij nu zijn welverdiende rust heeft gevonden, zeker nu het leven hier nog zo weinig voor hem te bieden had.

Rust zacht Jos.

Voor uw blijk van medeleven tijdens de ziekte van Jos en na zijn overlijden zeggen wij u onze hartelijke dank.

Familie B. Arends

Familie G. Wennink