



Ter dankbare herinnering aan

MARIA ARENDS

weduwe van

BERNARDUS LAMBERTUS KOLDEMEULE

Zij werd geboren 28-1-1905 te Tubbergen.

Zij overleed plotseling op 6-6-1979.

Wij hebben haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op 9-6-1979 d.a.v. op 't r.k. kerkhof te Ootmarsum. in afwachting van de nieuwe Verrijzenismorgen.

Niemand had vermoed dat zij zo direkt voor de dood stond, maar plotseling werd zij door haar Schepper opgeroepen.

Arbeidzaam en zorgzaam heeft zij geleefd.

In een moeilijke tijd heeft zij samen met vader de zorgen van een groot gezin op zich genomen.

Ook voor vader is zij een grote steun geweest.

Toen de zorgen van het gezin wegvielen hebben ze samen met kinderen en kleinkinderen nog een aantal jaren van het leven mogen genieten.

Moeder was zeer godsdienstig.

Haar geloof was gezond en sterk.

Hopelijk zal God haar hiervoor belonen.

Haar wens om bij vader te zijn is nu vervuld.

Dat zij moge rusten in vrede.

Bij deze danken wij U hartelijk voor uw
blijk van medeleven bij het plotseling over-
lijden van moeder en oma.

Uit aller naam :
Familie Koldemeule

Ootmarsum, juni 1979

Laagsestraat 43