





Een dankbare herinnering aan

Sien Kloese - Arends

echtgenote van

Gerhard Kloese

* 5 januari 1933

† 5 februari 2012

Ma is geboren aan de Ootmarsumsestraat in Tilligte. Ze woonde met haar ouders, broers en zus bij cafe/smederij Arends. Eén van haar zussen overleed al voordat Sien geboren was. Toen ma 12 was, overleed ook haar moeder waarna ze, samen met haar zus Truus, voor het gezin ging zorgen.

In 1964 is ze getrouwd met pa. Hun huwelijk werd gezegend met 3 kinderen.

In 1969 trof haar een herseninfarct. Haar geloof in God werd zwaar op de proef gesteld. Na een jaar revalideren op het Roessingh ging het, ondanks het feit dat ze gedeeltelijk invalide bleef, weer redelijk goed en kon zij zelfs weer veel huishoudelijke taken zelfstandig uitvoeren. Ook bleef ze altijd positief in het leven staan en het geloof trouw.

Veel hebben we samen kunnen ondernemen, zoals vakantie vieren. Ook heeft ze haar 40-jarig huwelijk kunnen vieren en de geboorte van haar zeven kleinkinderen meegemaakt.

Stap voor stap ging haar gezondheid helaas verder achteruit, resulterend in een ander dieptepunt in 2006, waarbij ze het Heilig Sacrament der Zieken heeft ontvangen. Zoals zo vaak vocht ze zich terug, zodat opname in een verpleeghuis mogelijk werd. In 2007 heeft ze zelfs samen met pa, voor de tweede keer in haar leven Lourdes bezocht.

Ma was trots op de kinderen en kleinkinderen. Verbazingwekkend hoe ze met haar lichamelijke beperkingen altijd voor ons klaar heeft gestaan.

Pa is haar al die jaren trouw blijven ondersteunen. Na jarenlange verzorging thuis, waardoor pa ook voor een groot gedeelte aan huis gekluisterd raakte, werd ma voorgoed opgenomen in Gerardus Majella te Denekamp. Pa en haar naaste familie hebben haar tot het einde dagelijks trouw bezocht.

We zullen je missen. Rust zacht.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw medeleven tijdens haar opname en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma.

Gerhard Kloese, kinderen en kleinkinderen