



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

Een fijne en dankbare herinnering
aan

Willy Arends

echtgenoot van Anny Derksen

Hij werd op 8 oktober 1930 in
Oldenzaal geboren. Na een kortston-
dig ziekbed is hij geheel onverwachts
op 22 augustus 1998 gestorven in
het ziekenhuis te Enschede.

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens
een Eucharistieviering in de Orieëenheidskerk te
Oldenzaal, waarna we hem begeleid hebben naar
het crematorium in Usselo.

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte
en na het overlijden van mijn man, onze vader en
opa.

Anny
Eric
Jos en Regina
Jonathan

Een hartelijke man is van ons heengegaan. Pa
was een gezelligheidsmens. Hij kon genieten van
veel mensen om hem heen. Ons huis was dan ook
zoete inval. Familie en kennissen kwamen er
graag.

Vaders levenshouding was de oorzaak van veel
bezoek: hij was nooit slecht gehumeurd, maakte
grapjes en hield van 'drammen'.
Hij was graag behulpzaam, genoot van de sport-
uitzendingen op de t.v. en vond zijn ontspanning
ook in zijn moestuin.

46 lange jaren heeft hij gewerkt bij Stork in
Hengelo. Plichtsgetrouw met daarbij zijn goede
zorg voor zijn vrouw en de jongens: Eric en Jos.
Ook Regina en kleinzoon Jonathan hadden zijn
aandacht.

Op deze manier heeft pa meegewerkt aan de
bewoonbaarheid van onze wereld: en dat is een
gelovige houding. Hij had aandacht voor anderen.
Zó blijft hij volop in onze herinnering. Maar ook in
onze verhalen over hem en in ons pogen om iets
van die levenshouding mee te nemen in het
verdere leven; nu zonder hem.