



DE HEER IS MIJN
LICHT EN MIJN HEIL
WIEN ZOU IK VREEZEN?

Gedenk in Uwe gebeden de ziel van zaliger
Hermannna Bernarda Maria Arendsen

geboren te Wormerveer 31 maart 1931 gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk 25 mei 1956 overleden in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal en 28 mei d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Glanerbrug.

Hiervan is eenieder, die U eert, Heer, overtuigd: als hij beproefd wordt in zijn leven, dan zal hij worden gekroond. Als hij in kwelling mocht verkeren, dan zal hij worden bevrijd.

Nu dan Heer! Doe met mij volgens Uw wil want het is mij beter, dat ik sterve dan dat ik leve.

Dierbare ouders, broers, zuster en familieleden, gaarne had ik lang bij U gebleven, gaarne had ik U op Uw oude dag willen verzorgen, maar de Heer heeft het anders gewild, en al valt het nog zo zwaar, gij zult U aan zijn H. Wil onderwerpen vol ootmoed en gelatenheid; dat weet ik, omdat ik Uw innig geloof ken. Voorzeker zal ik U allen in de hemel gedenken in mijn gebed tot God en Zijne heiligen. Bid tot de God van ontferming, dat de hemelse Moeder Maria mij de hemelse vreugde mag binnenleiden.

Zoet Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil.
300 dgn. afl.