

ΑΩ





Een dierbare herinnering aan

MIEN SPOOR

Hermina Maria Bernadetta Arendsen

echtgenote van

BERNARDUS GEORGE JOSEPH SPOOR

Zij werd geboren op 11 februari 1932 te Oldenzaal en overleed op 12 september 1981 te Almelo.

Na een plechtige uitvaart hebben we haar in Usselo gecremeerd.

Mien stierf waar zij thuis was: in ons midden.

Na een slopende ziekte stierf zij, helder en overgegeven. Zij was een wakkere mens, pienter, veelzijdig en creatief. Altijd was zij voor anderen bezig, voor de gidsen, voor de jeugd, voor de zieken; ook toen zij zelf ziek werd, zij vroeg niet voor zichzelf.

Mien was een opgewekte vrouw, waar je plezier mee kon maken, maar ook een die heel reëel in het leven stond, feiten onder ogen zag, ook haar eigen ziekte.

Lieve Mien, jij was een fijne vrouw, een goede moeder, je hebt voluit geleefd met en voor ons. Wij vertrouwen jou toe aan Hem die alle leven geeft: dat jij leven mag in de Vrede, thuis bij God.

Wij willen U hartelijk danken voor Uw vriendschap voor Mien, voor Uw meeleven met haar en met ons.

BEN, PAUL, ROB en JUDITH

Almelo, september 1981.