



WEEST BEZONNEN
EN WAAKZAAM



Susanna, leef in vrede bij God.

Ter vrome gedachtenis aan

Susanna Maria ARENS

Geboren te Volthe 16 april 1889, leefde zij gedurende 58 jaar in een gelukkige en gezegende echtvereniging met

JOHAN TEN DAM

Voorzien van het H. Oliesel overleed zij in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal 7 februari 1969.

Haar lichaam werd te ruste gelegd in het familiegraf op het r.k. kerkhof te Rossum.

Haar ziel leve met Gods uitverkorenen.

De goede echtgenote en moeder is dan vrij plotseling uit ons midden weggenomen. Altijd, tot in hoge ouderdom was zij vol bezorgdheid voor het welzijn van haar man en haar grote gezin.

Veel lief en leed heeft zij in hun lange huwelijksleven met haar echtgenoot gedeeld, in zorgen en arbeidzaamheid en mocht met hem het genoegsmaken dat al haar kinderen een goede plaats in het maatschappelijk leven thans innemen.

Dierbare echtgenoot, onze liefde blijft bestaan en zal ons eens weer verenigen, ook met onze kinderen die ons reeds voorgingen in het Eeuwige Leven.

Mijn geliefde kinderen, van U vraag ik nu alleen nog een gebed voor mijn zielerust, een innige verbondenheid met elkaar en met uw dierbare vader.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Maria, op wie ik steeds mijn vertrouwen stelde, wees ook nu mijn voorspraak bij Jezus.