



*Raffael*

OP U, O HEER, HEB IK  
GEHOOPT, IN EEUWIGHEID  
ZAL IK NIET BESCHAAMD  
WORDEN.

⟨Te Deum.⟩

*C. appr. eccl.*



IN UWE GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN  
DE ZIEL VAN ZALIGER

JAN ARKE,

Weduwnaar van  
JOANNA OTIDDELHUIS,

geboren te Tubbergen 11 Jan. 1838, voorzien  
van de H.H. Sacramenten der stervenden,  
overleden te Overdinkel 27 Augustus 1928 en  
30 Aug. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op  
de wegen der gerechtigheid gevonden wor-  
den. Spreuken XVI: 31.

Tot hem zal de Heer zeggen: „Welaan,  
goede en getrouwe knecht, treedt binnen in  
de vreugde des Hemels. Matth. 25: 21.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik sterf  
gelukkig. Van uit den hemel zal ik u zegenen  
en u niet vergeten. U allen vraag ik, door  
onzen Heer Jezus Christus, dat gij mij door  
uwe gebeden bij God te hulp komt.

Rom, 15: 30.

GEBED. Neig, Heer, Uw oor naar onze  
gebeden, waardoor wij Uwe barmhartigheid  
oetmoedig smeecken: dat Gij de ziel van Uwen  
dienaar, aan welke gij bevolen hebt uit deze  
wereld te scheiden, in het verblijf des vredes  
en des lichts moogt doen wonen, en hem  
deelgenoot gelielt te maken van Uwe Heiligen.  
Door Christus onzen Heer,

Heer, geef hem de eeuwige rust en het  
eeuwige licht verlichte hem.

Hij ruste in vrede. Amen,