



Hij voert mij naar wateren,  
waar ik kan rusten.



Dankbaar gedenken wij

## **Gradus Johannes Hendrikus Arkink**

Jan werd geboren te Saasveld op 9 augustus 1924. Op dinsdagavond 19 februari 2002 is hij thuis, na gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken, vredig ingeslapen. Na een plechtig gezongen uitvaartviering hebben we afscheid van hem genomen en zijn lichaam te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Saasveld op 23 februari 2002.

Volmers Jan werd geboren als oudste zoon van een gezin van acht kinderen. Jan heeft zijn hele leven aan de Saterslostraat in Saasveld gewoond. Na de lagere school, waar hij goed mee kon komen, ging hij twee winters naar de landbouwschool. Het was in die tijd vanzelfsprekend dat Jan als oudste zoon thuis bleef op de boerderij.

Na het overlijden van vader en moeder zette hij samen met Hendrik en Grada de werkzaamheden op de boerderij voort. Ze vormden een hecht team. Ieder had zijn eigen taken. Jan regelde veel en deed daarnaast de

boekhouding en bankzaken. Hij regelde graag de afspraken persoonlijk. De fiets was hierbij zijn favoriete vervoermiddel.

Jan voelde zich verantwoordelijk voor Hendrik en Grada. Daarnaast had hij veel aandacht voor de mensen in zijn directe omgeving. Andermans zorgen waren ook zijn zorgen. Hij stelde zich altijd bescheiden op. Hij zei dan: "Ik wil 'n ander nig in de weg zitt' n".

Het onverwacht overlijden van Hendrik kwam hard aan bij Jan. Er volgden vele veranderingen. Zo gingen de melkkoeien weg, en ook de mond- en klauwzeerperiode baarde Jan veel zorgen.

De vaste kerkgang op zondag en zijn betrokkenheid bij de kerk maakte een wezenlijk onderdeel uit van zijn leven. Na de zondagsmis kon hij het erg waarderen als er iemand meeging voor een kop koffie en een borrel.

Vorig voorjaar begon zijn gezondheid hem parten te spelen. Nadat bleek dat zijn ziekte onomkeerbaar was, moest hij zich daar langzaam aan overgeven.

Afgelopen dinsdag is Jan temidden van zijn naasten vredig ingeslapen. We blijven hem gedenken als een eenvoudig, zorgzaam en bescheiden man.

---

*Voor uw belangstelling en medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van onze broer, zwager en oom betuigen wij u onze oprechte dank.*

*Familie Arkink*