



Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij Uw paden kennen.



Dankbare herinnering aan

JOHANNES ARLING

Te Barger-Compascuum op 17 april 1916 geboren, gaf hij op 30 maart 1940 zijn ja-woord aan Anna Maria Rohling. Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren. Trouw aan zijn ja-woord werkte hij voor de zijnen en zijn groentezaak.

Om zijn gezondheid moest hij zijn zaak in 1972 opgeven. Maar stilzitten kon hij niet.

Hij had veel interesses: zijn tuin, zijn bloemen en zijn trots waren zijn kampioenen. Hij had belangstelling voor anderen, bezat een goede mensenkennis en was ook actief in het verenigingsleven. Hij heeft die jaren genoten en er zijn plezier aan beleefd.

Biljarten, dansen, knutselen en timmeren. 't Was voor hem ontspanning. De dagen waren te kort en tot het niet meer ging was hij dienstbaar aan het leven.

Toch was zijn karakter bescheiden, bedeesd, uitte in woorden moeilijk waardering, maar wist op zijn manier zijn innerlijk kenbaar te maken. Van hem ging bij alles een rust uit. Hij was een goede trouwe echtgenoot, een zorgzame vader, een lieve opa.

Een slopende ziekte brak de kracht van zijn lichaam maar hij beleefde met zijn geest alles bewust. Ook na 't ontvangen van het Sacrament van de Zieken ging er tot 't laatst een rust van hem uit. Wetend dat zij, die hem

het meest dierbaar waren, rondom hem waren, gaf hij op 14 december 1987 zijn leven in de hand van zijn Schepper terug. Zijn stoffelijk lichaam is op 19 december op 't R.K. kerkhof te Erica — na een Eucharistieviering ten afscheid — aan de aarde toevertrouwd. Daar zal het rusten tot op de dag van de Heer.

Heer God, we zijn dankbaar, dat we Jans Arling als echtgenoot, als vader, als opa hebben gehad. Omdat we hem heel erg zullen missen zijn we bedroefd.

In zijn leven was hij trouw aan U. Vervul aan hem Uw belofte van eeuwig leven.

In onze herinnering houden wij hem vast om het goede, dat hij bij ons voorleefde. Zo geven we hem gestalte in ons leven.

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekzijn en nu in deze voor ons droeve dagen zeggen oprecht hartelijk dank

A. M. Arling-Rohling.
Kinderen en kleinkinderen.