



- Vol dankbaarheid gedenken we onze dierbare moeder, schoonmoeder, lieve groot- en overgrootmoeder

Paula Antonia Arning

weduwe van

Hendrikus Hermanus Vossebeld

Zij wordt geboren te Ochtrup (Duitsland) op 15 november 1899.

Onverwacht is zij te Beckum van ons heen-gegaan, temidden van haar vertrouwde omgeving, op dinsdag 9 januari 1990. We hebben van haar afscheid genomen in de kerk van de H. Blasius te Beckum op zaterdag 13 januari 1990, waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof.

Met het plotselinge heengaan van moeder en oma, verliezen we een markante figuur, die bij veel kinderen in Beckum bekend stond als "oma Paula van de snoepjes" en voor velen als een mens van grote eenvoud. Zij gaf niets om luxe, maar was steeds actief: thuis met de kippen en ganzen, met de moestuin, meer dan veertig jaar heeft ze voor de verspreiding van de Twentsche Courant gezorgd. Als ze eens weer op rommelmarkten was geweest, bracht ze tassen vol spullen mee. Bovendien was ze druk met allerlei liefdadigheidsacties. Kinderen hadden in haar hart een grote plaats. Voor haar kleinkinderen en de kinderen uit de buurt heeft zij vele

katteputten gemaakt. Doordat zij de eerste telefoon en televisie had in Beckum kwamen er veel mensen over de vloer en was er 's zondags de "kinderbioscoop" bij haar.

Ze was veel onderweg, want ze hield van reizen o.a. naar Canada, maar vooral naar bedevaartplaatsen, zoals Kevelaer, Lourdes, San Damiano, Banneux enz. Zelfs twee maal was ze in Israël. Haar kamer getuigt van al deze plaatsen en van haar vele devoties. Vele mensen zullen dingen van haar gekregen hebben, die ze meebracht van bedevaarten, zoals bv Lourdeswater. Door haar vele reizen kwam er vanuit alle windstreken veel post geadresseerd met "Paula Beckum". Ook kinderen en kleinkinderen werden door haar aangespoord om op vakantie te gaan of werden door haar meegenomen op bedevaart, al kregen ze er vaak weinig van mee, omdat alles supersnel werd afgelegd. Zelf had ze veel moeite met de ontwikkelingen in de katholieke kerk en ging vaak elders kerken.

Wij geloven dat Paula nu haar eindbestemming heeft bereikt, dat zij opgenomen is in de "genade bij God" zoals ze vaak zei.

Op dezelfde dag als vader - 24 jaar geleden - is zij gestorven en begraven.

Allen die veel voor moeder en oma hebben betekend en die ons in deze dagen nabij wilden zijn, zeggen we heel hartelijk dank.

Familie Vossebeld