



Ziet! de Engeltjes wenken mij.

9-3



Ter blijvende herinnering aan onze lieve

Gerdine

Op 11 april 1962 werd zij geboren als
dochter van

Johannes Antonius ATHMER

en Maria Susanna OLDE MONNIKHOF

Op 12 april 1962 werd zij Gods kind door
het H. Doopsel en kort voor haar afscheid
op 27 maart 1963 werd zij gesterkt en ge-
heiligd door het H. Vormsel. Op 30 maart
werd zij begraven op het parochieëel
kerkhof te Beuningen.

Wij hadden 't en 't is heengetogen
Wij minden 't en 't is weggevlogen . . . !
Naar wien? Naar God, dien 't gaarne zag,
't Is God alleen, die 't hebben mag!

O onze Vader, dat Uw wille
Geschiede! en daarmee zwijg ik stille,
Zo hier, als in de lavenis
Des hemels, waar ons kindje is.

(Gezelle)