



**MOEDER VAN SMARTEN
STA ONS BIJ**



Bid voor de Ziel van Zaliger

Geertruida Avermaat,

weduwe van

JOANNES WAGELAAR,

geboren te Lonneker 31 October 1861,
voorzien van de genademiddelen der
H. Kerk aldaar overleden 10 December 1946
en 13 December d. o. v. begraven op het
R. K. Kerkhof te Lonneker.

In hetzelfde jaar zijn man en vrouw, door den dood van elkander gescheiden, ook weer door de dood met elkander verbonden. Hun aardse leven was uitgebloeid, opgeteerd; nu bidden we, dat ze spoedig mogen bekleed worden met eeuwig leven. Het hart van een moeder is het grootste en edelste geheim der natuuri en wat is het troostend voor de kinderen de gedachte te bewaren aan de tedere godsvrucht van een veel geliefde moeder.

In het arbeidzaam gedeelte van haar leven was zij als Martha, vol zorg over de vele zaken van haar gezin. Nu zij van U is heengegaan, bewaart de gedachte aan een goede moeder alle dagen van Uw leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft deugdzaam en godvrezend, bemint elkander: dat is mijn grootste beloning voor al mijn opofferingen en voorbeelden. Blijft mij helpen door Uw gebeden voor mij tot God.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust. 300 d. afluat.

ONZE VADER — WEES GEGROET

H. P. Vos — Koster — Lonneker