



M. Rossmann

WIJ AANBIDDEN U,
CHRISTUS, EN LOVEN U,
OMDAT GIJ DOOR UW
HL. KRUIS DE WERELD
VERLOST HEBT..



Bid voor de Ziel van Zaliger

Hermina Avermaat,

Weduwe van

BERNARDUS REIJMERINK.

Geboren te Lonneker 8 Januari 1859, overleed zij in het R. K. Ziekenhuis 3 Juni 1944 na het ontvangen van het H. Oliesel en werd den 6den d. o. v. begraven op het R. K. Kerkhof te Lonneker.

De dag van den dood is beter dan de dag der geboorte, want de dag der geboorte boeit een leven lang de vrijheid der ziel aan het lichaam, maar de dood slaakt die banden.

Deze woorden van den H. Hieronymus mogen waar zijn voor een ieder, voor deze overledene zijn ze dubbel waar, want door een kwaal van het lichaam waren haar geestesvermogens jaren lang gekrenkt, maar nu de band met het lichaam verbroken is, willen we hopen en bidden, dat haar ziel zich verlustigt in het bezit van God.

G E B E D.

Om uwe liefdevolle goedheid, bidden wij U, o Heer, heb medelijden met de ziel uwer dienaarssse Hermina en maak haar, onttrokken aan het bederf der sterfelijkheid, deelgenoot van de eeuwige verlossing. Door Christus onzen Heer. Amen.

H. Hart van Jezus, ik geloof in uwe liefde voor mij. (300 dagen afaat).

R. I. P.