



Dank U voor alle goede vrienden,  
Dank U, o God, voor al wat leeft.

Ter dankbare herinnering aan

ALEIDA MARIA AVESKAMP

echtgenote van

Gerhardus Bernardus Tijdhof

Zij werd geboren in de Mekkelhorst, gemeente Losser op 11 maart 1934 en overleed op 16 januari 1987 te Oldenzaal. De uitvaart voor haar vond plaats op 19 januari in de Emmausparochie, waarna begrafenis volgde te Oldenzaal.

Lies was een lieve zorgzame hardwerkende vrouw voor haar man en haar drie kinderen. Ook het werk van haar man werd door haar van harte gesteund. Tien jaar geleden werd zij ziek. Ze ging daarbij om op haar eigen wijze. Ze zorgde dat het huiselijk leven gewoon doorging, en leidde de aandacht af van haar ziekte: „'t geet wa' z,ei ze altijd. Ze bewaarde haar humor en bleef meelevend met, en bezorgd om anderen.

De laatste maanden namen haar krachten snel af, en het afscheid kwam naderbij. Ze had daar moeite mee, want ze voelde zich nog zo jong, en wilde graag meemaken hoe de levenswegen van haar kinderen verder zou verlopen. Tegelijk zei ze

ook: "je moet het nemen zoals het komt". Nu zij in gelovig vertrouwen op God is gestorven, bidden wij verdrietig en dankbaar:

Heer onze God, wij danken U voor deze sterke vrouw die zo nabij en dierbaar was. Geef haar Uw heerlijkheid, Uw toekomst en Uw trouw en leg haar handen in Uw schoot, om voorgoed uit te rusten. Geef dat zij voort mag leven in haar kinderen, in hun hart en in hun geweten. Geef troost en kracht aan ons en doe ons allen eenmaal thuis komen bij U. Amen.

Voor Uw hartelijkheid en medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder betuigen wij U onze oprechte dank.

Gerrit Tijdhof  
Marcel  
Marita en André  
Eric