





In dankbare herinnering aan

Gerardus Aveskamp

Hij werd geboren op 3 december 1912 in De Lutte. Op 12 maart 1992 overleed hij, na gesterkt te zijn door de H. Ziekenzalving, in het Ziekenhuis te Oldenzaal. Zijn lichaam werd te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof in De Lutte op 16 maart 1992.

Wij hebben toch nog onverwachts afscheid moeten nemen van Gerard.

Hij was een diepgelovig man. In zijn leven heeft hij hard gewerkt op verschillende plaatsen waar zijn hulp vaak hard nodig was.

Na het overlijden van zijn vader heeft hij vervolgens vele jaren in betrekkelijke eenzaamheid op zijn boerderij doorgebracht. Toch kende iedereen hem, ook al vanwege zijn steevaste gang naar de kerk op zondag. Hij toonde een grote verering voor de H. Maria, wat blijkt uit de jaarlijkse bedevaart naar Lourdes. Ook voor de komende zomer had hij zich weer op deze reis voorbereid.