



Botticelli

TOON, DAT GIJ EEN MOEDER
ZIJT

{UIT „AVE MARIS STELLA“}



Gedenkt in uw gebeden en offers

Hendrikus Aveskamp

weduwnaar van

HENDRIKA FRIELINK

Hij werd geboren te Beuningen 6 juni 1877
en overleed, voorzien van de H. H. Sacra-
menten te De Lutte 7 juli 1958 en werd
10 juli begraven op het r.-k. kerkhof
aldaar.

De levensweg van de overledene was van
een grote zorgzaamheid en harde arbeid
en werd bekroond met de gave van een
hoge ouderdom.

Sinds lang weduwnaar heeft hij in groot
Godsvertrouwen en eenvoud als een ware
christen voor de zijnen gezorgd, als een
voorbeeld van ware plichtsbetrachting.

Daarom mogen wij vertrouwen dat de Heer
van de arbeid zijn goede en getrouwe
knecht zal lonen met de rust van het
eeuwige leven.

Mijn kinderen, die Uw plichten van het
vierde gebod zo trouw hebt vervuld, mij
met uw kinderlijke liefde hebt omgeven,
gedenkt mijn zorg voor U, bid voor mij.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust,
En het eeuwige licht verlichte hem,
Dat hij moge rusten in vrede. Amen.

Onze Vader - Wees gegroet