





Op 28 mei 1976 gaf

Hermannus Hendrikus Johannes Aveskamp,

geboren op 13 juli 1917 te Denekamp, zijn leven terug aan zijn Schepper.

Hij begon zijn priesterstudie in 1932 te Zenderen, Apeldoorn-Rijsenburg.

Hij werd priester gewijd op 23 juli 1944 te Utrecht door Zijne Eminentie Kardinaal de Jong.

Daarna was hij achtereenvolgens kapelaan te Herveld, Wehl, Raalte en Zwölle.

Op 22 december 1962 werd hij pastoor te Zandberg.

Zijn Twentse afkomst is hij altijd trouw gebleven; van zijn ouders kreeg hij dat diepe, rotsvaste geloof mee, dat een kenmerk is van de 'ouderwetse' Twentenaar.

Dat geloof is de grondslag geweest van zijn priesterleven; het gaf hem de kracht, de teleurstellingen en de tegenslagen van het leven te aanvaarden als een onvermijdelijk patroon, dat God in zijn leven had ingeweven.

Vanuit dat geloof kon hij ook deze tijd van kentering begrijpen en er volop achterstaan, dat, met behoud van oude waarden, deze tijd vraagt om nieuwere vormen en andere normen.

Dat geloof heeft hem de kracht gegeven zijn parochianen te helpen het door God gegeven leven te zien als een voortdurende opgang naar de hemel.

Vaak is hij daarin niet begrepen. Het was weer zijn Twentse afkomst die hem er van weerhield zijn diepste, innerlijke gevoelens al te duidelijk te laten blijken en hem er toe bracht ze te verbergen achter een kwinkslag of een luchtig woord.

Maar diep in zijn hart was hij priester, een goed priester, die maar één doel kende; zichzelf en zijn parochianen dichterbij God te brengen.

Daarom was hij ook zo'n groot Maria vereerder, want hij wist, dat de zekerste weg om dichterbij de Heer te komen, langs Haar ging.

Deze gedachte legde hij vast in een gedicht dat hij zelf gemaakt heeft:

Goede reis op aller wegen,
wenst de moeder hoog verheven,
zij waakt steeds bij dag en nacht,
wilt zij op uw thuiskomst wacht.

Een priester met een groot geloof en een kinderlijk vertrouwen op Maria; zo moet hij in onze gedachten blijven voortleven.

Hem zullen wij dankbaar gedenken in ons gebed.

Op 2 juni 1976 hebben wij zijn lichaam aan de schoot der aarde toevertrouwd op het kerkhof te Zandberg.

Voor uw blijken van meelevens zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Aveskamp
en zijn huisgenoten