



Ter overpeinzing bij het overlijden van
JOHANNES HENDRIKUS AVESKAMP
echtgenoot van
A. J. WIEKINK
eerder getrouwd geweest met
J. W. TIJINK

JOHAN AVESKAMP heeft afscheid genomen van dit aardse bestaan. Hij heeft slechts de beelden van de voorgenomen fietstochten met zijn eerste kleinzoon kunnen oproepen. Hij had dolgraag anders gewild, maar twee weken strijd hadden zijn verzwakte lichaam te zeer gesloopt. Met ongebroke geest heeft hij bewust afscheid genomen van hen die zijn leven mede bepaald hebben.

Terugziend glijdt aan ons zijn leven voorbij. Door diepe dalen van smart is hij gegaan. De toppen van geluk heeft hij slechts zelden mogen bestijgen. Juist tegen deze achtergrond verdient zijn pure, onverwoestbare medemenselijkheid onze diepste bewondering. Ontwikkelingen, die hij niet in de hand had, hebben daaraan geen afbreuk kunnen doen. Tegen alle tegenslagen in wist hij zijn ideaal te verwezenlijken. Dat heeft hem kracht gegeven, tot op zijn sterfbed. Hij vroeg de laatste jaren om onbegrip. Hij kreeg het ook, maar is het verdiend? Zij die hem kennen zullen hier

ontkennend op antwoorden. Voor hen is hij de vader en opa met een benijdenswaardig karakter. Dat zal, in tegenstelling tot de droefheid, niet vervagen nu hij rust op de plaats waar hij eens de aarde van zijn tuin bewerkte.

Voor Uw bliken van deelneming, betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze beminde vader, behuwdvader en opa, be-tuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE AVESKAMP

DENEKAMP, mei 1977
Clematisstraat 82