



De schepping *z*iet met vurig  
verlangen uit naar het oogenblik,  
dat de heerlijkheid der  
kinderen Gods  
openbaar *z*al worden.

9011 8, 22

Ter gedachtenis aan onze lieve man en vader

## **BERNARDUS ARENDS**

echtgenoot van SUSANNA JOHANNA KOKHUIS

Hij werd geboren te Tubbergen 18 juni 1911 en overleed plotseling te Tubbergen 11 februari 1974. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Pancratius te Tubbergen op 15 februari d.a.v. hebben wij zijn lichaam te rusten gelegd op het r. k. kerkhof aldaar.

---

In hem is een opgewekte en liefdevolle man en een zorgzame vader van ons heengegaan. Samen met zijn dierbare vrouw en kinderen was hij zo tevreden en gelukkig. Daarom werden wij zo pijnlijk getroffen, dat hij zo onverwacht van ons werd weggerukt en een lege plaats bij ons achterliet. Maar hoezeer wij vervuld zijn met de pijn van de dood in ons hart, toch willen wij dankbaar zijn voor zijn leven, getekend door arbeidzaamheid, toegewijde zorg, innige genegenheid en belangstelling.

Lieve vrouw en kinderen, wel was ik nog heel graag bij jullie gebleven, maar wij zullen ons neer moeten leggen bij wat wij dagelijks bidden in het Onze Vader: „Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel“. Daarom treurt niet om mij; weest sterk en help elkaar tesamen met moeder, met wie ik in zo'n innige liefde het leven heb gedeeld.

Moge hij rusten in vrede.