





*'t Het nog nooit, nog nooit zo donker west,
of 't wer altied wel weer licht...*

(Ede Staal)

In liefdevolle en dankbare herinnering aan

Christina Maria Spit-Arends

Tiny

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Winschoten
21 juni 1940

† Losser
21 april 2011

Tiny was een sterke en gelovige vrouw en bovendien een echte Groningse: trots op haar afkomst en vasthoudend in dat, waar zij van overtuigd was.

Door haar optimistische karakter en vooruitziende blik, wist ze op eenvoudige wijze veel te bereiken. Niet in de eerste plaats voor zichzelf, maar vooral voor anderen om haar heen.

Ze hechtte waarde aan haar gezin en de gezelligheid van het samenzijn met haar familie. Door haar ijzersterke geheugen vergat zij nooit een feit, datum of feest.

In deze moeilijke periode willen we niet stil blijven staan bij het verdriet van haar verlies, maar proberen we geïnspireerd door haar kracht verder te gaan.

Wij danken iedereen oprecht voor de belangstelling en het medeleven.

Gerrit Spit, Richard, Agnes & Stefan