





Ter herinnering aan

Frederik Johan Arends
Frits

Frits werd geboren te Lonneker op 23 april 1934. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen en overleed op 9 augustus 2003 te Enschede. Na de uitvaart in de Mariakerk te Enschede heeft de crematie plaatsgevonden in Usselo op 13 augustus.

Na een huwelijk van ruim 30 jaar waaruit vier kinderen zijn geboren, heeft Frits zijn laatste 12 jaar aan de zijde van Truus doorgebracht.

Frits groeide op in Enschede, waar hij begon te werken in de cafetaria van zijn ouders (de eerste van Enschede). Gedurende de rest van zijn leven heeft hij diverse banen gehad, waarvan hij de laatste tien jaar met veel plezier als vrachtwagenchauffeur bij Bosman heeft gewerkt. Uiteindelijk kon hij in 1995 met vervroegd pensioen.

Om de nieuwe vrije tijd invulling te geven, werd een caravan aangeschaft. Bijna het hele seizoen verbleven Truus en Frits op Erve Harkink in Lochem, waar zij veel plezier beleefden. Na Truus, waren fietsen, wandelen, koken en eten z'n lust en zijn leven.

Als persoon was Frits iemand die erg precies kon zijn, graag stond hij klaar voor anderen. Door dingen die in zijn leven zijn voorgevallen, kon hij ook wel eens verbitterd reageren en zich opwinden. Toch was hij zeker ook in voor een geintje en kon hij regelmatig 'oude' moppen vertellen. Ook mocht hij graag op visite gaan bij anderen en had altijd zin in een praatje.

Na een operatie twee jaar geleden, is Frits niet echt meer de oude geworden. De laatste maanden ging hij hard achteruit en heeft hij helaas niet meer kunnen genieten van het nieuwe appartement waar hij en Truus in maart waren komen wonen. Omringd door zorg is hij in het verpleeghuis "t Kleijne Vaert" ingeslapen.

*Wij hopen dat, mijn lieve levenspartner, onze vader,
opa en lieve zoon, nu de rust krijgt, die hij verdient.*

Wij danken u voor uw medeleven tijdens zijn ziekte.