





Dankbaar gedenken wij

GESINA ARENDS

echtgenote van

HENDRIKUS BERNARDUS GEERDINK

Zij werd geboren te Tubbergen op 3 april 1909
en overleed na een kortstondige ziekte te
Hengelo ov op 18 augustus 1985.

Biddend hebben we afscheid van haar genomen
in de H. Hartkerk op 22 augustus d.o.v.
en haar daarna te ruste gelegd op de
r. k. begraafplaats te Hengelo ov.

Bij een dode houden we even stil. Wat is het leven? Vooruitziend naar de toekomst lijkt het zo lang. In werkelijkheid is het een nevel die haastig optrekt. En in dit tijdsbestek moeten wij zin en betekenis aan het leven geven.

Haar levenspad ging niet over rozen. Vanaf haar jeugd was zij enigszins gehandicapt en waren veel mogelijkheden die het mensenleven zo mooi kunnen maken voor haar afgesloten. Maar zij vulde haar leven in de dienst aan anderen en zij had daar plezier in. In haar huwelijk heeft zij een aantal gelukkige, onbezorgde jaren gekend. En toen haar man ten gevolge van een ongeluk gehandicapt werd, kon zij hem veel steun bieden. Maar de laatste tijd deed haar eigen handicap zich steeds zwaarder voelen. Het leek erop alsof zij haar einde nabij wist en ze was er klaar voor. Diep gelovig als zij was, wist zij zich in Gods handen.

Hier laat zij een leegte achter, vooral bij haar man; maar wij geloven dat zij ook nu in Christus met ons verbonden blijft.

Zij ruste in vrede!

Voor uw bliken van medeleven zeggen wij u
hartelijk dank.

H. B. Geerdink