



Α

Ω

Met het teken
van het
geloof,
in de vrede
van Christus





Moge de eeuwige vreugde bij God genieten

Gezina Maria Arends

weduwe van

FRANCISCUS MASELAND

Geboren te Volthe 31 januari 1883, is zij in de Heer rustig ontslapen, gesterkt door de H. H. Sacramenten der zieken, bij haar dochter in Losser 16 november 1967. Haar lichaam ligt sinds 20 november ter ruste op het r.k. kerkhof te De Lutte.

Dankbaar zijn wij God, dat wij moeder zo lang in ons midden hebben mogen houden. Met liefde en zorg heeft zij zich aan haar kinderen gegeven, totdat een ongeneselijke ziekte haar krachten sloopte.

Zij dacht veel aan haar man en verlangde met hem te zijn. Nu is zij met vader verenigd in de glorie van de hemel.

In trouw aan haar geloof en in haar liefde tot Vader in de hemel putte zij de kracht in een trouw gebedenleven. Moge zij nu de bekroning van haar leven bij God hebben gevonden.

Beste kinderen, blijft mij gedenken in jullie gebeden en H.H. Missen. Vader en ik vergeten jullie niet en blijven jullie aanbevelen aan de liefde van God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Moeder Maria, sta ons bij.

Zij ruste in vrede bij God.