



2851





In dierbare herinnering aan

Heinz Arends

Echtgenoot van Annie Berkel

Geboren te Oldenzaal op 15 juli 1929 en gestorven op 16 juli 2000 te Enschede. Na de uitvaartviering in de parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming hebben wij Heinz op 20 juli 2000 ter ruste gelegd op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal.

Heinz, geboren en getogen Oldenzaler, leerde in 1958 Annie kennen. Uit hun huwelijk werden Willy en Annette geboren.

Heinz was een sociaal voelend mens die het gezinsleven erg belangrijk vond. Hij vond het prettig om mensen om zich heen te hebben, maar was geen man van veel woorden. Hij was iemand die zich nooit op de voorgrond wilde plaatsen, die altijd bang was dat hij anderen te kort deed.

Ruim 35 jaar heeft hij met veel plezier bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt en daarnaast was hij jarenlang voorzitter / penningmeester van de personeelsvereniging D.O.S. In het D.O.S. lokaal heeft hij menig gezellig uurtje doorgebracht. Tijdens

de kaartavonden dronk hij hier graag een pilsje met zijn vrienden en werd er fanatiek voor de punten gekaart.

Oldenzaal heeft altijd een grote plaats in zijn hart gehad. Als echte "Boeskool" kon hij maar moeilijk met vakantie gaan. En kon Annie hem toch eens overhalen om mee te gaan op vakantie, dan hield hij het liefst de Plechelmustoren 'in zicht' of nam hij een foto van de Plechelmustoren mee.

Samen met zijn broers heeft hij altijd met veel plezier op 'het land' gewerkt. Familie en kennissen hebben regelmatig van de oogst mee mogen genieten. De hechte familieband was erg belangrijk voor hem.

De laatste twee jaar heeft hij ontzettend genoten van zijn eerste kleinkind. Loes was zijn grote trots en zij heeft hem veel levensvreugde geschonken.

Na een korte ziekteperiode, waarin de hoop op een goede afloop steeds bleef bestaan, hebben wij met veel verdriet afscheid van hem moeten nemen. Hij heeft ervoor geknokt, maar het ging niet meer. Heel rustig en vredig is hij op zondagavond ingeslapen.

We houden van hem en zullen hem ontzettend missen.

Voor alle steun en medeleven willen wij iedereen hartelijk bedanken.

Annie
Willy
Annette en Richard
Loes