



Uw Licht leidt ons
door het leven.



Blij en dankbaar kunnen we terugzien
op het leven van

HENDRIKUS ARENDS

die ruim 31 jaar gelukkig getrouwd was met
Maria Breuker
en lief en leed met haar heeft gedeeld.

Hij werd 4 januari 1916 te Losser geboren. Samen met zijn vrouw trouwden ze in bij een oom en tante, die ze hun hele leven liefderijk verzorgd hebben. Ze noemden ze zelfs oma en opa. Er werden hun 3 kinderen geboren. Zijn vaderlijke zorg was teder, vooral zijn gehandicapte zoon Jos. Het is niet te verwonderen, dat hij zielsveel hield van zijn twee lieve kleinkinderen.

Hij heeft altijd gewerkt bij de N.S., vier jaar geleden kwam daar door een hartinfarct plotseling een einde aan. Toen kon hij zich des te meer uitleven in de natuur, waar hij zo'n grote bewonderaar van was en waar zijn grote liefde lag. Hij wandelde graag in het bos of was bezig op zijn stukje grond. Deze stille maar goedlachse man, die zo dicht leefde bij de natuur, bij God en de mensen is nu gestorven. Waarschijnlijk heeft hij zijn dood voelen aankomen, maar hij heeft het alleen verwerkt en anderen er niet mee willen lastig vallen.

Op de dag dat „oma en opa” vijftig jaar getrouwd waren is hij plotseling gestorven in zijn woonplaats Losser, op 15 februari 1977.

Zijn lichaam hebben we begraven op het kerkhof te Oldenzaal. Moge God hem opnemen in zijn Vaderhuis als de goede en trouwe dienaar.

Hij ruste in vrede.

Voor Uw bliken van medeleven en deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en huisgenoot, betuigen wij U onze hartelijke dank.

M. Arends-Breuker
Kinderen, kleinkinderen
Opa en oma

LOSSER, februari 1977
Veendijk 5

„IN PACE” Uitvaartverzorging N.V. - Oldenzaal