



In dankbare herinnering aan

**Jacqueline**

**IJland-Arends**

15 maart 1969

26 februari 1995

Eigenlijk zijn er geen woorden voor. Maar toch hebben we geprobeerd ons verdriet en vooral onze herinnering aan Jacky in het volgende gedicht uit te drukken.

*Dartelend als een vlinder  
in de stralen van de zon  
Dansend in de wind  
als een vrolijke ballon*

*Ze is z'n grote liefde  
was z'n „allerbeste vriend”  
En God weet dat ze zeker  
een langer leven had verdiend.*

*Ineens verdween het licht  
en plotseling viel het doek  
Verwarring, pijn en tranen  
en alle reden zoek*

*De kleuren van de vlinder  
verbleekten in de zon  
En ook de wind ging liggen  
en weg was de ballon*

*Maar ondanks al 't verdriet  
is 'r een kleine troost voor mij:  
De hemel is veel mooier  
met een engel zoals zij . . . . .*

Jacqueline, we zijn dankbaar dat je deel uit maakte van ons leven.  
We zullen je nooit vergeten.

Rens  
Familie Arends  
Familie IJland

Bedankt voor uw aanwezigheid en medeleven.