



dank om wat je was  
we vergeten je niet.



Gedenk in uw gebeden

Johannes Antonius Arends

echtgenoot van

Maria Euphemia Wigger.

Hij werd geboren op 18 juni 1928 en is voorzien van de sacramenten der zieken overleden op 4 juni 1985. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar wacht hij op de verrijzenis.

Gods wegen zijn onbegrijpelijk. Als men er het minste aan denkt, in de bloei van ons leven neemt Hij ons weg uit de kring van onze dierbaren, die ons niet kunnen missen.

Zo ook moest Jan Arends te vroeg naar onze begrippen uit dit leven heengaan.

Hij heeft onvermoeibaar gewerkt aan zijn zaak en vakbekwaam heeft hij een mooi bedrijf opgebouwd. Hij paste helemaal in zijn omgeving en genoot van zijn arbeid. Het was een enorme opgave voor hem te moeten verwerken dat hij dit alles moest achterlaten en dat hij zich moest voorbereiden op de dood.

In korte tijd werd zijn sterke lichaam afgebroken en terwijl zijn geest nog krachtig was lag hij machteloos te neer. Zijn aangeboren vertrouwen op God deed hem berusten in deze zware slag en met groot geloof heeft hij zijn leven weer in Gods handen gelegd.

Dierbare vrouw, familie en bekenden. Ik dank jullie voor alle zorgen waarmee jullie mij hebt omgeven, vooral in die laatste moeilijke uren van mijn leven. Treur niet al te zeer. Wij zullen elkaar terugzien bij God. Hij zal alles te goede keren. Vanuit de hemel zal ik jullie voorspreker zijn.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, bid voor ons.

De familie Arends dankt u allen voor het medeleven tijdens de ziekte en het zo vroegtijdig overlijden van onze dierbare man en broer.