





In dankbare herinnering aan

## Truus Arends

Truus werd geboren op 16 oktober 1932 op de "Balkhof" te Nieuw-Wehl.

Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken is zij overleden op 23 januari 1997 in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Op 27 januari hebben wij haar lichaam ter ruste gelegd op het parochiakerkhof van Nieuw-Wehl.

Verlagen en geschokt zijn wij door de dood van Truus. Zij was een mens van goud, de spil van "Balkhof". Als jongste meisje van een groot gezin leerde zij al vroeg om zorgzaam te zijn. Heel haar leven werd gekenmerkt door haar hulpvaardigheid en hartelijkheid.

Ondanks haar handicap waar zij de nodige verdriet en zorg om had, liet zij dat nooit merken, maar verborg het achter haar opgewekt karakter, doorspekt met humor.

Vele bejaarden, zieken en mensen in nood hebben nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Veel troost en liefde ging van haar uit. Elke dag stond zij weer voor iedereen klaar

en daar tussendoor wist zij altijd nog tijd te vinden voor onze parochiegemeenschap, als lid van het dames- en herenkor, de vrouwenbond, van de avondwakegroep en als vertegenwoordigster van de parochieraad.

Truus was een diep gelovige vrouw, die veel meer achter laat dan alleen een lege stoel in huis, zoals de zondagse ritjes met de zussen in de vrije natuur, de kaartavonden. Maar bovenal was zij iemand die wij intens dankbaar zijn voor wie zij was in de ruimste zin van het woord. Al zullen wij haar missen de band van liefde zal altijd blijven.

Rustig is zij ingeslapen na een kort maar zwaar ziekbed. Wij nemen nu afscheid van Truus en het kan niet anders, of Hij in Wie zij zo'n grenzeloos vertrouwen had, zal haar belonen met het eeuwige leven. Dat biedt ons troost en sterft tot dankbaarheid.

Voor uw bliken van medeleven ondervonden na het overlijden en bij de begrafenis van onze lieve zus, schoonzus en tante, danken wij U hartelijk.

Broers en zusters,  
schoonzusters,  
neven en nichten.