





Ter dankbare herinnering aan  
**CLARA JOHANNA ANTONIA ARENDSE**  
weduwe van Marinus Gums.

Ma werd geboren 11 november 1903 te Breda en overleed op 5 februari 1985 te Epe.

Haar moegestreden lichaam hebben wij, uitzienende naar de verrijzenis, op 8 februari 1985 toevertrouwd aan de aarde en haar begraven op het R.K. Kerkhof te Epe.

In Clara Gums-Arendse is een gelovige moeder, schoonmoeder en oma van ons heengegaan. Ma is nu meer dan een herinnering voor ons. Wij dragen haar in ons eigen leven mee, in alles wat we zijn en hebben aan elkaar.

Ma, als ik denk aan de Indië-tijd onder de oorlog, dan ben ik U nog dankbaar hoe U Uw eigen eten uit de mond spaarde voor ons, opdat wij zouden leven. U deed toen alles voor ons.

Maar ook daarna hier in Holland in Arnhem, uw leven was ons leven.

In Ens, als in Epe mochten wij U en Pa veel vreugde geven.

Dat stemt ons ook tot vreugde, ondanks ons verdriet.

Heel veel dank voor alles wat U ons gaf, leven, wijsheid en vreugde.

Wij geven dit door aan Uw kleinkinderen. Lieve oma wij zijn nog wat klein om dit alles te begrijpen, maar toch was U trots op ons. Lieve kinderen ik ben jullie dankbaar voor alles wat jullie voor mij hebt betekend. Blijf mij gedenken in jullie gebed.

Voor Uw medeleven dat wij mochten onder- vinden, tijdens haar ziekte en na het overlij- den, getuigen wij U onze oprechte dank.

Paul en Johanna  
en kleinkinderen.