





Ter vrome gedachtenis aan

## GERRIT JAN ARENDSSEN

Hij werd 7 september 1905 te Deurningen geboren en ontving daar het H. Doopsel in de Parochiekerk van de H. Plechelmus.

Hij leefde sinds 9 Mei 1928 in de heilige Huwelijksverbintenis met GESINA GEERTRUIDA PETERINCK.

Nog gesterkt met de Genademiddelen van de Heilige Katholieke Kerk is hij op 27 december 1955 na een noodlottig ongeval te Almelo in de Vrede van Christus ontslapen.

Zijn Lichaam is 31 december 1955 op het Katholieke Kerkhof te Almelo ter ruste gelegd en wacht daar de Opstanding van de Doden; zijn Ziel leeft en verblijde zich met de Zaligen in de eeuwige aanschouwing van God!

---

Ons leven hangt maar aan een draad;  
wie weet er, waar hij gaat of staat,  
wanneer de dood zal komen,  
of hoe dat hem, bij nacht of dag,  
bij horenstoot of wapenslag  
zijn ziele wordt ontnomen?

De sterkste valt, al eer hij 't weet;  
de mate, die hem 't leven meet,  
weet niemand van te voren.  
Zo weest bereid en leert hiervan:  
't geen mij vandaag behoort, dat kan  
ú morgen óók behoren!

(Guido Gezelle)

H. Eghertus, bid voor ons.