



requiescat  
in pace



Ter Vrome Gedachtenis aan

## **JOHANNES MARINUS ARENDSSEN**

weduwnaar van Hermanna ten Bokum

Hij werd geboren 23 augustus 1889 te Doetinchem. Hij stierf, na een langdurig, met geduld gedragen lijden, voorzien van de Sacramenten der Zieken, te Ootmarsum, 15 december 1972. Wij legden hem ter ruste op het Katholieke kerkhof te Glanerbrug 19 december d.a.v. in afwachting van de wederkomst des Heren.

Ieder begrijpt en voelt: Er moet in de samenleving gezag zijn. Waar geen gezag is, daar komt chaos, wanorde, onrust, onveiligheid.

Onze dierbare overledene, was geroepen het gezag te vertegenwoordigen en te handhaven. Hij voelde dit als zijn plicht en opdracht, als zijn levenstaak.

Waar hij het gezag uitoefende, was om hem heen rust, orde en veiligheid. Men had respect voor hem. Maar daarenboven was hij mild en humaan in het uitoefenen van zijn taak. Ongetwijfeld, want hij was een echt gelovig practiserend christen, had hij dit geleerd van zijn Opperste Heer: Jesus Christus, Die streng was en onverbiddelijk tegenover het kwaad, maar mild tegenover de persoon. Onze dierbare dode trachtte altijd iedereen, die met hem te doen kreeg, te helpen met raad en daad en in zijn verdere leven te leiden op de goede weg.

Velen zijn hem er dankbaar voor. Zijn kinderen en familie kunnen met dankbaarheid op zulk een leven terugzien.

De bron van alle gezag, God de Heer, zal hem ongetwijfeld reeds beloond hebben.

Verenigd met zijn dierbare vrouw en dochter, hoopt hij u allen in het Eeuwige Vaderhuis terug te zien.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw belangstelling welke we hebben ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde vader, behuwd- en grootvader, betuigen we u onze hartelijke dank.

Familie Arendszen