



Een dierbare herinnering aan

† **Maria Geertruida
Eulderink - Arendsen**

weduwe van

Johannes Hermannus Gerhardus Eulderink

Lieve Moeder,

Ik stuurde een brief naar mijn moeder, die hoog in de hemel is, dat was een lied, en nu voor ons werkelijkheid.

In deze laatste brief, willen we afscheid van je nemen, wat ons in het ziekenhuis niet gelukt is. Jij hebt altijd gewerkt aan die hechte familieband, zeker na het overlijden van ons pa, die willen we nu zonder jou ook voort blijven zetten.

De goeie herinneringen aan jou zijn voor ons een troost bij dit afscheid.

Het wordt nu tijd, dat je samen met vader, aan jezelf gaat denken, jezelf nu niet op het tweede plan zetten, dat heb je lang genoeg gedaan.

Wij zijn jou veel dank verschuldigd, want jij hebt ons gemaakt tot wat we nu zijn.

We zullen je heel erg missen. Waak goed over ons daarboven.

Bedankt moeder, het ga je goed.

Lieve Oma,

Altijd stond jij voor iedereen klaar en dacht jij aan iedereen. Ook ons gaf jij zoveel, zonder daar direct iets voor terug te vragen.

Wij zullen altijd blijven denken aan de spelletjes rummikub en kaarten, de vijf gulden voor ons rapport, de snoepzak, het feest elk jaar voor jouw verjaardag en vooral de wijze lessen die jij ons meegaf.

Jij bent voor ons de beste oma geweest, die wij ons konden wensen, en je zult voor altijd een voorbeeld voor ons zijn.

Wij zullen je heel erg missen.

Dag lieve oma.