



## Johannes Arents

\* Nijverdal, 26 augustus 1912

† Nieuw Heeten, 22 oktober 1998

27 oktober 1998 werd hij begraven  
op het RK Kerkhof van de Sint  
Joseph parochie te Nieuw Heeten.



Toen pa begin dit jaar zo sterk in gewicht afnam, kwamen de eerste gevoelens van onzekerheid boven drijven. Natuurlijk, hij was met zijn leeftijd een man van de dag, maar dat hij, die bijna nooit ziek was geweest, een dergelijk ziekbed en lijden zou moeten ondergaan, wisten we toen nog niet.

Tot 8 augustus zorgde hij volledig voor zichzelf. Daarna werd hij steeds meer afhankelijk van anderen. Aangezien hij een grote zelfstandigheid gewend was en niemand tot last wilde zijn, maakte hij een moeilijke fase door.

Als kinderen zijn we blij dat we die laatste verzorging grotendeels zelf konden geven. We konden iets terug doen, dankbaar zijn voor hetgeen hij samen met ma voor ons gedaan en betekend heeft.

86, zondermeer een respectabele leeftijd, maar desondanks zullen we hem missen. Juist door die leeftijd, zijn vitaliteit en interesse voor alles wat er met ons en om hem heen gebeurde, stond pa midden in 't leven en tussen ons.

Dat vertrouwde plekje aan Nieveld 4 is weg. Het wekelijks koffiepraatje in Raalte; een kaartje leggen in Wierden; een bezoekje brengen aan Den Bosch; het oppeuzelen van het gebakken visje in Nieuw Heeten en de gezellige uurtjes bij Manna, dat alles valt nu

weg. En dan die gezamenlijke ontmoetingen en tripjes natuurlijk niet te vergeten.

Pa stond met beide benen in deze wereld, had zorg voor zijn gezin, de familie en allen die hem dierbaar waren.

Ondanks het vroegtijdig overlijden van ma in '84 en het gemis, leefde hij voor zijn gezin verder. Hij wist een zinvolle invulling te geven aan zijn 'oude dag'.

Als vader genoot hij ervan dat zijn kinderen goed terecht gekomen waren en was trots op zijn 9 kleinkinderen. Hij was gek met ze en stuk voor stuk kunnen ze de plek van opa's koekjestrommel dromen.

Hij had een passie voor het schildersvak. Tot op late leeftijd was hij op de ladder te vinden, voorzag ons van tips en koesterde zijn vakmanschap. Hij woonde en werkte met veel plezier in zijn dorp Nieuw Heeten. Iedereen kende 'de schilder' en ook omgekeerd.

Waar hij met zijn gezin eerst prima vertoefde aan de Ambachtsstraat, deed hij dat de laatste jaren met veel plezier bij zijn leeftijdsgenoten aan 't Nieveld.

Pa koesterde de warmte van de mensen om zich heen. Maar ook Spanje was bij hem in trek. Het was zijn favoriete vakantieland. Met jt. nog ging hij er samen met zijn vriendin Manna naar toe en beleefden ze daar vele leuke momenten samen.

Allemaal goede gebruiken en warme herinneringen die ons zullen sterken. Het zijn de bouwstenen voor onze toekomst.

Pa we zullen je missen. Rust zacht lieve opa.

---

*De droefheid om het grote verlies van pa hebt u met ons willen delen. Daar zijn we u dankbaar voor.*

*Kinderen en kleinkinderen.*