



Gedenk in uw gebeden

## Peter Aretz

echtgenoot van

## Maria Fuhren

Peter werd geboren op 10 december 1921 te Eygelshoven en overleed op 18 mei 1996 te Kerkrade. Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus werd hij op 23 mei 1996 te Heerlen gecremeerd.

Na een langdurig en geduldig gedragen lijden, zwevende tussen angst en hoop, heeft de Heer hem verlost van zijn pijn en hem tot Zich geroepen, mijn inniggeliefde man en mijn lieve goede vader, de spil waar alles om draaide, onze steun en onze toeverlaat. Omdanks het feit dat hij wist dat hij aan het einde van zijn levensweg stond, heeft hij met veel tranen, maar ook met de nodige humor, die hij tot het einde heeft behouden afscheid genomen van het leven, wetend dat aan alles een einde komt.

Zijn Mia en zijn zoon Karl waren voor hem het hoogste goed, waar hij alles voor over had.

Mijn allerliefste vrouw en lieve goede zoon, ik dank jullie dat jullie mij tot het laatste op mijn eigen plekje hebt laten blijven, blijf voor elkaar zorgen, zoals wij het altijd hebben gedaan.

Vaarwel lieve Peter en pap. We zullen je ontzettend missen, maar in gedachten blijf je steeds bij ons, want we hebben het samen goed gehad.

Goede God laat hem rusten in vrede.

We danken u hartelijk voor alle blijken van belangstelling die we tijdens zijn ziekte, bij zijn overlijden en zijn uitvaart mochten ontvangen.

Maria Aretz-Fuhren en Karl.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 29 juni a.s. om 18.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Haanrade-Kerkrade.