





Een dankbare herinnering aan

Geertruida Bernardina Spit-Arke

die op 26 juli 1913 in Overdinkel geboren werd.
Ze was 58 jaar gehuwd met

Hermann Joseph Spit

Op 19 augustus 1993 overleed zij thuis, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken. We hebben haar op 23 augustus, na een Eucharistieviering in de Maria Geboortekerk te Lossler, naar het r.k. kerkhof aldaar begeleid.

Nu wij afscheid moeten nemen van moeder, van oma, zijn we bedroefd maar ook dankbaar. Met haar verliezen we een vrouw, die de spil was van haar gezin.

Graag had ze dan ook haar man, haar kinderen en ook haar kleinkinderen om zich heen. Tot het laatst zorgde ze zelfstandig voor het huishouden. Ze wilde haar huis graag tot in de puntjes verzorgen.

Geestelijk was ze heel sterk. Ze interesseerde zich voor de politiek en alle actuele zaken. Je kon met moeder over alles praten. Zo las ze elke dag de krant om bij de tijd te blijven. Ze was ook sportief. Samen met enkele vriendinnen ging ze graag zwemmen, ook voor de gezelligheid.

Samen met vader genoot ze van mooie vakanties, want ze hield van reizen.

We houden moeder in herinnering als een vrouw die niet wilde opvallen, die sober en in alle eenvoud leefde en zorgde voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen.

Toch hield ze ook graag zelf de touwtjes in handen. En zoals ze altijd alles regelde, zo heeft ze heel bewust ook haar afscheid geregeld.

Het lijden, dat ze te dragen kreeg, heeft ze moedig doorstaan, zonder te klagen. Zo was het ook haar wens om thuis te kunnen sterven.

En nadat ze bewust afscheid genomen heeft van haar man en al haar kinderen, is ze vredig ingeslapen. We gunnen haar nu de rust en vrede bij God.

Moeder, oma bedankt voor alles!

Wij danken U voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma.

H. J. SPIT
Kinderen en
kleinkinderen.