



RVN

36/3



Handwritten signature or date, possibly "July 67"



In uw gebeden wordt aanbevolen

Johanna Helena Arke

echtgenote van

Hermannus Antonius Hanterink

Zij werd geboren te Losser 30 november 1903.
Voorzien van de hl. sacramenten der zieken is
zij na een langdurig lijden te Losser overleden
24 maart 1972. Haar lichaam werd 27 maart
d.a.v. ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof
te Losser.

„Ik ben er van overtuigd, zegt St. Paulus, dat
het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die ons zal worden geopenbaard“
(Rom. 8-18).

Na een langdurige en smartelijke ziekte is
moeder opgenomen in de eeuwige heerlijkheid.
Dit geloof schenkt ons troost in ons verdriet
om haar heengaan.

Zij was een eenvoudige vrouw, die hield
van de vreugden van het leven, die zij als een
geschenk van God aanvaardde.

Vol overgave aan Gods wil heeft zij haar lan-
ge ziekbed geduldig verdragen en is zij uit dit
leven heen gegaan, daarmee getuigend van
haar geloof in de goedheid van God.

Lieve echtgenote en moeder, heb dank voor
alles wat U voor ons gedaan en betekend hebt.
Moge God U hiervoor belonen met de eeuwige
rust en vrede.

Voor uw bliken van deelneming na het over-
lijden en de laatste eer bewezen aan mijn
lieve echtgenote, onze geliefde moeder en
oma, zijn wij U zeer dankbaar.

H. A. Hanterink
kinderen en kleinkinderen