





In dankbare herinnering aan

Joop (Johan) Arke

echtgenoot van Ger Arke - Olthof

Hij werd geboren op 22 maart 1930 in Kerkrade. Op 31 december 2004 is hij thuis in Enschede overleden.

Na de uitvaartmis op 6 januari is hij gecremeerd in het crematorium te Usselo.

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden willen wij u hartelijk danken.

Ger Arke - Olthof
Paul en Jacquélien Arke
Nick, Remon

Joop was een man van weinig woorden. Hij was een zorgzame man voor zijn gezin en had alles altijd keurig op de rij. Jarenlang is hij in dienst geweest van de NS. Zelfs na zijn pensionering kon hij nog urenlang praten over de treinen en alles wat met het spoor te maken had. Dinsdagavond was zijn vaste biljartavond met oud-collega's van de spoorwegen. Vroeger jarenlang op vakantie naar Schwarzwald in Zuid-Duitsland met zijn gezin was zijn lust en leven. Naderhand werd er door de dia's en verhalen nog lang over nagepraat. Toen zijn ziekte hem nog geen parten speelde mocht hij graag gaan fietsen of wandelen met zijn twee kleinkinderen. En af en toe een weekje naar Herpen in Brabant of op wintersport, samen met Ger, daar kon hij erg van genieten .

Lieve pa, we hopen dat je nu je rust gevonden hebt, dat geeft ons de kracht om door te gaan.