





Dankbare herinnering aan

Maria Christina Arke

Zij werd geboren te Borne op 22 januari 1899.
Na een gelukkig huwelijk van bijna 60 jaar was
zij sinds 19 februari 1985 weduwe van

GERARDUS BERNARDUS HAASEWINKEL

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken is zij
in de vrede van Christus overleden te Enschede
op 12 juli 1987. Op 15 juli d.o.v. hebben wij haar
lichaam ter ruste gelegd op de Oosterbegraaf-
plaats, wachtend op de glorievolle opstanding.

Zij was een buitengewoon fijne moeder.
Blijmoedig van aard, genoot zij van de kleine
vreugden van het leven, van de schoonheid van
de schepping, maar het meest van haar gezin.
Haar 7 dochters en evenzeer haar schoonzons
betekenden alles voor haar. Vooral haar klein- en
achterkleinkinderen waren voor haar een bron
van vreugde.
Voor ieder van hen was zij dé oma.
Ondanks al het meeleven onzerzijds bleef de
dood van vader, met wie zij zo gelukkig was ge-
weest, een grote leegte voor haar betekenen.
Door een ernstige ziekte afhankelijk geworden,
moest zij in 't Kleyne Vaert worden opgenomen,
waar zij dankbaar was voor de liefdevolle ver-
pleging en het meeleven van kinderen en klein-
kinderen.
Haar christen-zijn beleefde zij meer met daden
dan met woorden. Nooit klagend over haarzelf,

was zij haar levenlang een heel gastvrije vrouw,
die nooit een verkeerd woord over anderen wil-
de horen.

Door het gemis van vader ging zij er steeds
meer naar verlangen om opnieuw met hem ver-
enigd te worden. Daarom kon zij rustig sterven.
Vertrouwend, dat Maria, voor wie zij zo'n grote
verering koesterde, haar binnen zou leiden in het
huis van dé Vader, die eeuwige vreugde bereid
heeft voor allen, die Hem liefhebben.

Goede Moeder, lieve oma: dank voor alles.

Moge zij rusten in vrede.

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge-
dachtenis aan haar.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen