



Toon mij Heer Uw wegen,  
en leer mij Uw paden kennen.



Dankbare herinnering aan

**Marinus Joseph Antonius Arke**

sinds 25 december 1975 weduwnaar van  
*Ida Aleida Vulker*

Hij werd geboren te Borne op 19 januari 1901. Hij overleed in het Medisch Spectrum Twente te Enschede op 31 oktober 1992 na een kortstondige ziekte.

We namen afscheid van hem na de requiemmis in de H. Jacobuskerk te Enschede op 6 november 1992, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond te Usselo.

Hij was een optimistisch en vrolijk mens, hield van zijn vrijheid. Tijdens zijn reizen over 's Heeren wegen was hij een gids en vraagbaak voor velen. Zijn werk was zijn hobby. Zijn kleinkinderen, vooral zijn enige kleindochter, waren een grote vreugde voor hem.

Onrecht aan kinderen kon hij moeilijk accepteren en het hield hem tot op het laatst bezig.

Hij was een echte natuurliefhebber en alles wat groeide en bloeide had zijn aandacht. Nooit klagend over zichzelf was hij een prettig mens voor zijn omgeving en iedereen had plezier met hem.

Hij is vredig van ons heengegaan. Met dankbaarheid gedenken wij wat hij voor ons betekend heeft.

Aan u, die dit leest, vragen wij een stil gebed voor zijn zielerust.

*DANKBETUIGING*

*Hartelijk dank voor uw bliken van meeleven en ter gedachtenis aan hem.*

*Zijn kinderen en kleinkinderen*

*November 1992*