



Hij voert mij naar wateren,  
waar ik kan rusten;  
Hij verkwikt mijn ziel.

*Ps 28, 2-3*

Ter dankbare herinnering aan mijn echtgenote, moeder en oma

## **Anna Maria Elisabeth Belt-Arkes**

Zij werd geboren 27 februari 1897. Na een kortstondige ziekte is zij, gesterkt door het sakrament der zieken, rustig in de Heer overleden op zaterdag 14 augustus 1976. Op woensdag 18 aug. hebben wij haar lichaam te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te Slagharen.



Als een vrucht, die rijp is, heeft zij het sterven in gelatenheid en rust aanvaard, zich alleen zorg makend om het alleenzijn van haar echtgenoot.

Als wij haar willen typeren, dan zou men het kernachtig kunnen zeggen: zij was een diepgelovig mens, die juist vanuit haar geloof haar vreugde en leed een diepere zin wist te geven.

Haar versleten en beduimelde kerkboeken wijzen erop, hoe zij in alle stilte en bescheidenheid voor haar gezin en voor anderen tot God gebeden heeft.

Zij heeft een rijk gezegend leven mogen leiden en ruim 55 jaar lang lief en leed met haar echtgenoot gedeeld.

Juist nu zij gestorven is, blijft zij voor ons leven als een sterke vrouw, die ons de weg wijst, waar wij kracht kunnen vinden om een zinvol diepchristelijk leven te leiden.

En wij gunnen haar graag na een moegestreden leven, dat haar geloven nu overgegaan is in het wonen bij God. Krachtens ons geloof in de gemeenschap der heiligen en het eeuwige leven zijn wij ervan overtuigd, dat zij ook nu de zorgzame moeder en echtgenoot zal zijn voor onze kleinere en grote noden.

Lieve echtgenote, moeder en oma, vol dankbaarheid denken wij terug aan uw liefde voor ons, die zich nu op een andere wijze voor ons voortzet. Leef in vrede!