



Dankbaar gedenken wij

## GERARD ARKINK

echtgenoot van RIEK ARKINK-BOKDAM

\* 2 januari 1933

† 13 juni 1994

Wij hebben samen afscheid van Gerard genomen op 16 juni in zijn parochiekerk St. Stephanus te Bornerbroek en hem daarna te rusten gelegd op het kerkhof aldaar.

Pa was een man van weinig woorden, maar met een grote daadkracht. Altijd had hij wel wensen en idealen voor ogen, die hij vervolgens in alle stilte, maar zeer volhardend, probeerde te verwerkelijken. Wat hij tot stand bracht moest goed zijn.

Pa groeide op in een groot en gezellig boerengezin. Als „oudste“ zoon was het vanzelfsprekend dat hij het bedrijf zou voortzetten, al trok zijn hart vooral naar de techniek. Samen met ma heeft hij de afgelopen 30 jaar de schouders onder het bedrijf gezet. Stilstand was voor hem achteruitgang. Altijd stond hij open voor het nieuwe; voor de toekomst. Altijd werkten ze in 't span. Ieder met eigen gaven en beperkingen.

Pa bekeek zich altijd eerst „een zaak“, om vervolgens in zijn eigen ritme net zo lang te werken tot zijn doel bereikt was.

Iedereen kon een beroep op hem doen. Altijd wilde hij je helpen, met wat dan ook. Hij vertrouwde een ander, net zolang tot het tegendeel bewezen was. Maar als het mis was, dan was het ook goed mis.

Pa hield zielsveel van ons. Altijd was hij

bezorgd en geïnteresseerd in ons wel en wee. Al kon hij zijn gevoelens moeilijk uiten, je wist toch dat hij achter je stond. Er kon veel. Hij liet je vrij en respecteerde je eigen keuze. Een trotse vader; een vraagbaak voor ons allen.

Elf jaar geleden trof pa een hartstilstand. Dit heeft zijn, maar ook ons leven ingrijpend veranderd. Toch wist hij, gegeven de situatie, opnieuw zin en inhoud te geven aan z'n leven. Altijd was er wel wat te doen, te maken of te repareren. Altijd wel een boodschap of een praatje. Als hij het niet alleen kon, dan hielp Stefan wel even. En dan nog de gezelligheid die hij vond bij het kloot-schieten en het kaarten.

Zo heeft hij geleefd in ons midden... tot zondagnacht... zo ineens...

„Pa, we moeten nu afscheid nemen, maar je zult zeker in ons verder leven. We hopen dat je nu voorgoed geborgen mag zijn in Gods trouwe Vaderhanden“.

Bedankt voor alles!

Wij danken ieder die met ons dit afscheid heeft willen delen en die pa een warm hart blijven toedragen.

Riek Arkink-Bokdam  
Karin en André  
Stefan en Esther  
Carlos en Renate