





In liefde gedenken wij

Bente Anne Maria

dochtertje van

Henny en Monique
Arkink - Wolbers

* † 9 juli 1998 te Almelo.

De afscheidsplichtigheid heeft op
14 juli in familiekring plaatsgevonden.

Voor uw warme blijken van medeleven,
danken wij u oprecht.

Monique en Henny

Fleringen, juli 1998.

Lief klein meisje.

*Je ligt nu lekker te slapen
en ik kijk daar eventjes in
dan zie ik je mondje, je oogjes
je neusje, je wangen, je kin.*

*Twee beentjes met kleine voetjes
vijf teentjes aan iedere kant
twee armpjes met piepkleine handjes
vijf vingers aan iedere hand.*

*En nu lig je lekker te dromen.
Zo lief en zo zacht, zo teer en oh zo klein.
Een kusje van je mama, een kusje van je papa.
Ook van ope en oma, ooms, tantes en neefjes.
Wij hadden graag altijd bij je willen zijn.
Je zweeft nu als een engel in de nacht.*

Lief klein meisje, slaap zacht.



MATER DOLOROSA.

Bid voor de Ziel van Zaliger

HENDRIKA ARKINK,

weduwe van

Gerardus Joannes Lohuis,

geboren te Borne den 3 November 1837, overleden te Hengelo (O.) na 't ontvangen der H. Sacramenten den 15 Juli 1910 en den 19 dier maand begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.
Spr. XVI

Gelukkig is de mensch, die door den armen te geven van zijn eigen rechten, zijn verdiger en voorspreker maakt.

H. Petrus Chrys.

Vooraf worden wij gerust gesteld door de goede voorbeelden, die zij gegeven heeft en door de levendigheid van haar geloof. Wij herinneren ons, hoe godvruchtig en heilig zij voor God leefde, en hoe zij door zachtzinnigheid en goedheid jegens hare kinderen uitmuntte.

H. Aug.

Dierbare kinderen, u verlatende verzeker ik u, dat gij tevreden kunt zijn, daar gij mij, uwe moeder, altijd innig hebt lief gehad en geëerd, doch helpt mij nu verder ook door uwe gebeden en goede werken tot God, en dan zullen wij elkander eens wederzien en niet meer scheiden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen afl.)

Zij ruste in vrede.

H. H. Egbers, Hengelo.