



*groot was je inzet voor alles  
moge deze verder leven in ons*



In dankbare herinnering aan  
**Maria Geziena Arkink**  
echtgenote van  
**Hendrikus Antonius Hobbelink**

Ze is geboren op 14 oktober 1920 in Gammelke en ze overleed onverwacht op 70-jarige leeftijd thuis in haar slaap op 3 juli 1991. Na een H. Eucharistieviering op 6 juli 1991 in de St. Plechelmuskerk te Rossum werd ze op het kerkhof aldaar begraven.

Voor haar ziekte haar parten ging spelen, kenden wij haar als de spil die haar gezin draalende hield. Haar optimisme, blijmoedig karakter en wilskracht hebben ons steeds gestimuleerd ons leven op dezelfde manier in te richten.

Ondanks de drukke werkzaamheden op de boerderij nam ze steeds alle tijd voor een ieder van ons. Op 'n strijdvaardige manier ging ze geen discussie uit de weg.

Ze stond bekend om haar gastvrijheid en had voor ieder een open oor. Ze wilde vooral niet dat ze een last was voor anderen, integendeel, bij haar stond voorop dat anderen zich op hun gemak voelden.

De laatste jaren werd ze beperkt in haar doen en laten. Ook haar karakter werd wat meer gelaten. Toch hebben we vol bewondering gezien hoe zij haar ziekte volledig aanvaardde.

Dit was mede mogelijk door haar diepe en rotsvaste geloof.

Hier putte zij ook de kracht uit om ons te blijven stimuleren.

We kwamen allemaal graag thuis, en zagen haar opfleuren bij de komst van haar kleinkinderen. Het deed haar veel verdriet dat ze hen niet kon vastpakken en knuffelen, zoals ze zo graag gewild zou hebben.

Marie, samen met de kinderen zal ik je missen. Bedankt voor de meer dan 40 gelukkige jaren die we samen gehad hebben. Rust zacht in je geloof. We zullen je altijd blijven herinneren als een lieve vrouw, moeder en oma.

We danken allen voor uw belangstelling en medeleven.

H. A. HOBBELINK  
Kinderen en kleinkinderen